

Gebed

Bij het afscheid van de Apeldoornse Cantorij,
15 december 2002.

tekst: W. van der Zee
(uit: Gebed met open ogen)
muziek: Wilbert Berendsen

S
Heer, wat zullen wij tegen U zeggen? hoe anders zijt

A
Heer, wat zullen wij tegen U zeggen? hoe anders zijt

T
Heer, wat zullen wij tegen U zeggen? hoe anders zijt

T2
Heer, wat zullen wij tegen U zeggen? hoe anders zijt

B

Gij dan wij ons een god voorstellen: uw kracht is uw liefde, uw

Gij dan wij ons een god voorstellen: uw kracht is uw liefde, uw

Gij dan wij ons een god voorstellen: uw kracht is uw liefde, uw

Gij dan wij ons een god voorstellen: uw kracht is uw liefde, uw

B

groot - heid is uw ge - duld, uw eer is het als men - sen tot hun

groot - heid is uw ge - duld, uw eer is het als men - sen tot hun

groot - heid is uw ge - duld, uw eer is het als men - sen tot hun

groot - heid is uw ge - duld, uw eer is het als men - sen tot hun

recht ko - men, — *p* help ons dat wij U ver - staan en

recht ko - men, — *p* help ons dat wij U ver - staan en

recht ko - men, — *p* help ons dat wij U ver - staan en

recht ko - men, — *p* help ons dat wij U ver - staan en

dat wij ver - an - de - ren naar uw *pp* beeld. *meno mosso*

dat wij ver - an - de - ren naar uw — *pp* naar uw beeld. *meno mosso*

dat wij ver - an - de - ren naar uw *pp* beeld. *meno mosso*

dat wij ver - an - de - ren naar uw — *pp* naar uw beeld. *meno mosso*